

Slet Vestergaard

[Sletvej 22](#)

Matr. nr. 2a Slet by Tranbjerg Sogn



Luftfoto fra 1954 I baggrunden marker mod Viby.

Ejendommen lå nord for Sletvej. I dag er der kun stuehuset tilbage.

Jorden lå syd for vejen og strakte sig til det der i dag hedder Tranbjerg Hovedgade 23 og Mejerivænget 13. På det følgende kort ses de huse, der er udstykket fra matr. nr. 2a, inden for den blå linje.



Ejendommen var indtil 1843 ejet af Moesgaard Gods. Iflg. forarbejdet til den matrikel der blev indført i 1844, var ejendommen da på 47½ tdr. land.

Den 23. juni 1785 [døde](#) den daværende fæster **Peder Rasmussen** 54 år gl.. Han var fra Børup og blev i 1772 [gift](#) med Bodil Nielsdatter, der var [datter](#) af Niels Christensen i Slet.

Af det skifte der blev afholdt efter Peder Rasmussens død ses det, at Peder og Bodil ingen børn havde.

Bodil, der var 43 år, blev [trolovet](#) i nov. og [gift](#) igen i december 1785 med den 27 årige **Peder Jensen** fra Jegstrup, og den 21. dec. 1785 fik Peder Jensen fæstebrev på gården.

Peder Jensen var [født](#) i 1757 i Jegstrup og var søn af Jens Stephansen og Maren Andersdatter

I [folketællingen](#) 1787 er Peder Jensen 29 år og Bodil Nielsdatter 45 år på gården sammen med en tjenestekarl.

I [folketællingen](#) 1801 er Peder Jensen 46 år og Bodil Nielsdatter 59 år, nu er de sammen med tjenestekarl Jens Pedersen på 24 år og tjenestepigen Karen Jensdatter på 14 år.

Peder og Bodil fik ingen børn og i 1807 vælger Peder at afstå gården til førnævnte Jens Pedersen, mod at han og Bodil bliver boende som aftægtsfolk.

Bodil Nielsdatter [døde](#) i 1818 77 år gl. Peder Jensen døde i 1851 93 år gl. efter 66 år på gården.

Jens Pedersen boede allerede på gården da han overtog den. Han blev [født](#) i 1777 på den nærliggende gård med matr. nr. 3, og det kan jo tænkes, at han har haft sin gang hos Peder og Bodil fra barnsben.

Jens blev i 1806 [trolovet](#) og [gift](#) med Karen Jensdatter, der iflg. kirkebogen også boede i Slet på daværende tidspunkt.

Karen Jensdatter var datter af ovennævnte Jens Stephansen og hans 2. hustru Barbara Jensdatter i Jegstrup, hvor hun blev [født](#) i 1777. Hun var altså halvsøster til Peder Jensen, hvis mor Maren døde, da han var 14 år gl.

Deres fælles far døde i 1787 og Karens mor Barbara i 1794. I skiftet efter moderen ses det at Peder Jensen fra Slet var til stede på Karens vegne. Han var jo ikke arving efter Barbara.

Som nævnt ovenfor var der ved folketællingen i 1801 en tjenestepige på gården der hed Karen Jensdatter på 14 år. Man kunne få den tanke, at der er skrevet forkert alder i folketællingen, så hun skulle være 24 og ikke 14. Det er i hvert fald nærliggende at tro at Peder Jensen tog sig af sin lillesøster efter forældrenes død.

Jens og Karen fik 3 børn:

I 1807 [sønnen](#) Peder (opkaldt efter Peder Jensen) Købte gården af godset i 1843.

I 1809 [datteren](#) Bodil (opkaldt efter Bodil Nielsdatter) blev gift med Peder Andersen i Stavtrup.

I 1812 [datteren](#) Barbara (opkaldt efter mormor). [Døde](#) som 38 årig i 1849.

Jens og Karens ægteskab varede kun 19 år, for i 1825 [døde](#) Karen 48 år gl.

I skiftet efter Karen bliver den yngste datter Barbara beskrevet som vanvittig.

I 1828 blev Jens Pedersen [gift](#) igen, med den 11 år ældre enke Karen Pedersdatter fra Testrup, og de levede sammen indtil 1846 hvor Karen Pedersdatter [døde](#).

I 1843 havde sønnen Peder Jensen købt gården af godsejeren og i folketællingen i 1850 er opført

Peder Jensen 43 gårdejer og ugift

Jens Pedersen 73 enkemand hans fader

Peder Jensen 93 enkemand, aftægtsmand.

Samt 2 tjenestekarle og 2 tjenestepiger

Jens Pedersen [døde](#) i 1850 og den gamle Peder Jensen som tidligere nævnt i 1851

Peder Jensen, der blev den første selvejer af gården, fik [skøde](#) på denne i 1843. Ifølge skødet overtog han den gård som hans fader fik i fæste efter fæstebrev af 4. jan. 1807.

Peder blev i 1850 [gift](#) med Maren Sørensdatter fra Jegstrup hvor hun var [født](#) i 1817 som datter af Søren Rasmussen og Kirsten Knudsdatter.

Peder og Maren fik 3 børn

I 1852 [sønnen](#) Jens Pedersen. [Døde](#) 17 år gl. i 1869

I 1853 [datteren](#) Kjersten Marie Pedersen. [Gift](#) med Hans Pallesen i Borum. Stod fadder til flere af Sørenns børn.

I 1855 [sønnen](#) Søren Pedersen. Overtog gården i 1881

De drev gården frem til 1881, hvor han solgte til deres yngste søn Søren. Der blev samtidig oprettet en [aftægtskontrakt](#) iflg. hvilken Peder og Maren kunne blive boende på gården til deres død.

Peder [døde](#) året efter og Maren i [1904](#).

Søren Pedersen, der fik [skøde](#) på gården i 1881, blev i 1884 gift med Andrea Christensen fra Viby, hvor hun var født i 1859 som datter af Christen Mogensen og Gjertrud Andersen.

Søren og Andrea fik 10 børn.

I 1885 [sønnen](#) Peder Pedersen. Flyttede efter farens død til [Chr. X's Vej 265](#) i Slet.(nu nedrevet). Ikke gift

I 1887 [datteren](#) Maren Pedersen. [Gift](#) med købmand Søgaard på Ingerslevs Boulevard 15 i Århus.

I 1889 [datteren](#) Gjertrud Pedersen. Flyttede med broderen Peder til Chr. X's vej. Ikke gift.

I 1892 [sønnerne](#) Jens Pedersen og) [Døde](#) i 1909 17 år. Gl.

Kristen Pedersen)Tvillinger. I 1936 mejeribestyrer i Faarup, 8900 Randers

I 1894 [sønnen](#) Anton Pedersen og) Slagtermester [Tranbjerg Hovedgade 19](#).

[datteren](#) Ane Pedersen) Tvillinger

I 1895 [sønnen](#) Valdemar Pedersen. I 1936 landbrugsmedhjælper i Skibby ved Ormslev.

I 1898 [sønnen](#) Karl Pedersen. [Døde](#) i 1899 ½ år gl.

I 1900 [datteren](#) Karoline Pedersen. Flyttede med broderen Peder til Chr. X's vej. Ikke gift.

Søren og Andrea drev gården sammen frem til 1922 hvor Andrea døde. Efter Andreas død fik Gertrud ansvaret for husførelsen og Søren drev gården videre til sin død i okt. 1935. 55 år efter at han overtog den.

Efter Sørenns død besluttede arvingerne, at ejendommen skulle sælges ud af familien, og den 2. maj 1936 blev der tinglyst skøde til Svend Borgbjerg.

Svend Borgbjerg var født i 1909 på Obstrupgaard i Mårslet, som søn af Anton Marius Borgbjerg og Barbara Johanne Rasmussen. Faren var født Rasmussen, men foretog i 1905 navneændring til Borgbjerg.

I sine unge dage var Svend Borgbjerg landbrugsmedhjælper i området. I Folketællingen 1930 ses han hos Thorvald Rasmussen Østergaard i Østerby.

I maj 1936 fik han som nævnt fod under eget bord, og den 15. maj 1936 blev han [gift](#) med den 22 årige Rasmine Thomsen fra Herlufgaard. Hun blev kaldt Minna, og var datter af Jens Nielsen Thomsen og Karen Marie Rasmussen.

Svend og Minna fik 3 børn

I 1940 Harry Borgbjerg

I 1942 Arne Borgbjerg. Fugemester, Mejerivænget 7, Tranbjerg

I 1947 Karen Marie Borgbjerg.

I bogen Aarhus Amt fra 1949 skrives følgende om Svend Borgbjergs gård:

»SLETH VESTERGAARD« pr. Tranbjerg ejes af Gaardejer *Svend Borgbjerg*, der overtog Ejendommen 1/4 1936 efter Søren Petersen.

Den firelængede Gaard er opført dels i Grundmur og dels i Bindingsværk. Stuehuset er ombygget og moderniseret. Kostalden er ombygget i 1937. Bygningerne er overvejende tækket med Straa.

Arealet bestaar af 48 Tdr. Land Mark, ½ Td. Land Eng og ½ Td. Land Plantage og Have. Jorden drives i 7 Marksdrift.

Der holdes en Besætning paa 4 Heste, dels af oldenborgsk og dels af belgisk Race, 20 Køer og 12 Ungkreaturer af jydsk sortbroget Race samt 7 Svin.

Matr. Nr. 2a m. fl., Tranbjerg.

Ejendomsskyld: 66.000

Borgbjerg drev gården frem til 1963, hvor en brand var årsag til at driftsbygningerne udbrændte. Kun stuehuset blev reddet.

Avlsbygningerne blev ikke genopført efter brand. Borgbjerg's blev boende i stuehuset og forpagtede jorden ud.

I 1923 havde den forrige ejer – Søren Pedersen – udstykket 3 grunde på det sydligste stykke af sin jord. Det er de grunde der i dag har adresse Hovedgaden 19, 21 og 23.

Fra først i 1950-erne og frem til 1970 udstykkede Borgbjerg de grunde der nu har adresse Tranbjerg Hovedgade 17 til 4 A og Mejerivænget 3 til 13.

I 1978 udstykkede han [Tranbjerg Hovedgade 4B](#), og her byggede han hus til sig selv og Minna.

Samtidig blev huset på Sletvej solgt til TDC. I juni 2023 var der igen brand på stedet og her udbrændte stuehuset. Om denne brand var der en artikel i Tranbjerg Maarslet Liv, som kan læses [her](#).

Det jord der lå sydøst for Landevejen blev solgt til Jens Broholt i Bjødstrup, og stykket på den vestlige side blev solgt til Dalum på Herlufgaard.

I 1961 blev matr. nr. 2s udstykket fra gården. Det stykke har adressen [Ellemosevej 20](#), og ligger på hjørnet af Ellemosevej og Landevejen. Grunden var oprindelig på 5.336 m² og blev solgt til rutebilejer Jens Erik Abildskou, der byggede garager og bolig her. I 1971 købte Abildskou yderligere 2418 m² langs Landevejen.

I 1973 solgte Abildskou til Aarhus Kommune, som i 1984 eksproprierede yderligere 11.400m² langs Landevejen af den jord, der havde tilhørt Svend Borgbjerg.

Historien om Abildskou's Blå Busser kan læses [her](#)

Svend Borgbjerg boede på Tranbjerg Hovedgade 4B til sin død i 1986, hvor følgende kunne læses i Århus Stiftstidende:

Tidligere gårdejer **Svend Borgbjerg**, Hovedgaden 4 B, Tranbjerg, er død, 76 år.

Fra 1936 til 1978 havde han gård i Slet, og Svend Borgbjerg tog aktivt del i lokalsamfundet. Han var i bestyrelsen for en række foreninger i området, blandt andet venstrevælgerforeningen.

Da Svend Borgbjerg 1978 solgte gården, flyttede han til et nyt hus i Tranbjerg.

Minna Borgbjerg døde i 2009

På billedet ses parrets gravsten på Tranbjerg Kirkegård.



Kilder:

Kirkebøger

Folketællinger

Skøde og Panteprotokoller

Moesgaard Gods Fæsteprotokol

Moesgaard Gods uddrag af samtlige skifter 1719-1850 udarbejdet af Karen Andersen. Lokalhistorisk Samling Århus Kommunes Biblioteker, 2004.

Aarhus og Tranbjerg Vejviser.

Aarhus Amt Topografisk historisk haandbog bind 2. Dansk Kulturhistorisk Forlag 1949

Der er henvist til digitaliserede kilde ved at indsætte et link på de med blått skrevne ord. Disse links kan tilgås ved at pege på ordet og trykke ctrl+enter